



Werkgroep jaarthema		184
13/01/2010	Doc.	1

VISIETEKST STOUT?MOEDIG!

Overal in Chiroland zijn er Chirogroepen, gewesten en verbonden met straffe ideeën en blitse activiteiten. Veel Chirogroepen durven hun stoute schoenen aan te trekken om foute situaties aan te pakken. Da's sjiek, maar het kan nóg beter. Onze stoute droom is een Chiro die initiatief neemt en uitdagingen aangaat. Een chiro die durft en ook doet.

Oproep:

Onze stoute droom is een Chiro met ballen:

- een Chiro met en straf en gedurfd aanbod voor haar leden en leiding;
- een Chiro die haar leden stimuleert om initiatief te nemen en te experimenteren;
- én een Chiro die het lef heeft om te streven naar een rechtvaardige Chiro en maatschappij

Dit werkjaar willen we niet zomaar braafjes aan de kant blijven zitten. We trekken onze stoute schoenen aan: moedig!

Stout?

Kinderen en jongeren krijgen vandaag nogal snel te horen dat ze zich stout gedragen. Je mag niet op straat spelen. Je mag niet met je schoenen in de zetel. Je moet je bord leegeten. Je moet in de rij staan. Je mag niet luid roepen. Je mag je niet vuil maken. Je mag niet hangen op het plein. Je moet flink meespelen... soms lijkt het alsof je enkel stilletjes mag spelen op een veilig graspleintje met een mousse bal.

Thuis moet je de tuin niet ombouwen tot een modderglijbaan, in de klas verf je niet met je handen, maar in de Chiro mag dit lekker wel! In de Chiro kan je glijden in de modder, kliederen met al je maten en ledenmaten, een kamp bouwen met het meubilair, petanque spelen met oude computers, ravotten in de plassen, helemaal opgaan in een achtervolgingsspel in de metro, een gigantisch afvalkasteel maken met alle rakwi's van je gewest op de grote markt, een leidingskring meemaken in badpak, ...

Is dat allemaal zo stout? Doen we daar onszelf of anderen kwaad mee? Nee! We bieden kinderen en jongeren net een plek aan om zich uit te leven en grenzen te verkennen.

Wat betekent dat eigenlijk, stout?

Stout (bn.: -er, -st) ...[ablautend bij *stelt* en dus eig. met de betekenis 'recht overeind staand']

- 1. zelfbewust, kloek, vrijmoedig:** *een stoute vraag; een stoute gissing; stout in de mond zijn;*
- 2.** (in kunst en wetenschap) een hoge vlucht nemend: *een stout tafereel; een stoute verbeelding; een stoute pen; een stout penseel;* - hoog gesteld: **het overtreft de stoutste verwachtingen**, het is beter, mooier, dan men ooit had durven hopen;
- 3.** vrijpostig, driest, brutaal: *stoute eisen; ik straf dit stout bestaan met zeven dolksteken*, tot een kind dat men spelend met de vinger steekt; (uitdr.) **de stoute schoenen aantrekken**, zie bij *schoen*; (spr., gew.) **stout gesproken is half gewonnen**, men bereikt gemakkelijk iets, als men niet bang is;
- 4.** tot wagen geneigd, syn. *Vermetel: dit maakte hem nog stouter; een stout bedrijf; een stout stuk; Karel de Stoute* (le Téméraire), hertog van Bourgondië;
- 5.** (van kinderen) **ontdeugend**, ongehoorzaam: *stoute kinderen;* (scherps.) *stoute meid;* (soms van uitingen) *dat mag je niet zeggen, dat is een stout woord: zich stout aanstellen;*
- 6. fors, stevig, krachtig:** *een stout glas wijn, stout rijzen de eiken*

Hm. Volgens meneer Van Dale betekent 'stout zijn' dus vooral zelfbewust en vrijmoedig zijn, niet bang zijn om iets te ondernemen, je stoute schoenen aantrekken en je stoutste verwachtingen laten overtreffen. Wie stout is, is dus in feite moedig!

Moedig!

Een straf en gedurfd aanbod

Hoe je het ook draait of keert, *je stout gedragen* heeft ook een minder positieve betekenis: ongehoorzaam zijn. Het draait allemaal rond regels die je moet volgen.

Hoewel er in de Chiro al wat meer mag dan thuis of op school, zijn er ook in de Chiro regels, denk maar aan spel- en leefregels. Die regels zorgen ervoor dat je spel plezierig en fair blijft. Regels zijn nodig, maar ze in vraag stellen en aanpassen moet kunnen. Wordt een spel vaak niet veel plezieriger als je de spelregels verandert?

Hetzelfde geldt voor gewoonten en tradities. Allemaal hebben ze een bestaansreden, maar soms moet je ze durven aanpassen. Doorbreek eens de routine en sleur en bedenk eens een gloednieuwe traditie!

We dromen van een Chiro met een eigen, vrije vertaling van de regels en normen die elders gelden. Op die manier geven we kinderen en jongeren in de Chiro de kans om dingen mee te maken die elders niet zomaar kunnen, mogen of horen: ons aanbod is straf en gedurfd.

Experimenteren kan je (stimu)leren

Je kent ze vast: die momenten op een zondag waarbij je je afvraagt hoe hard je aan je programma moet vasthouden. Voor de speelclubbertjes is de dode kikker net iets belangrijker dan door te stappen, de tito's hebben zelf een spel bedacht waarvan de spelregels niet helemaal gebalanceerd zijn.

Experimenteren, dat is leren met vallen en opstaan. Het vergt moed om je leden de vrijheid te bieden om te experimenteren, want de kans op 'vallen' is reëel. Als leiding bieden we onze leden een veilig kader waarbinnen ze hun zotte ideeën en impulsen de vrije loop kunnen laten. We staan borg voor de fysieke en psychische veiligheid, en we creëren een omgeving waar ideeën niet zomaar afgeketst worden.

Een straf en gedurfd aanbod is één ding, de manier waarop je het begeleidt is minstens even belangrijk. Experimenteren kan je (stimu)leren

Een stoute droom

Onze stoute droom is een maatschappij met ballen. Zonder armoede en uitsluiting, met pleintjes zonder hondenpoep en een uitleendienst met speelgoed, waar voetpaden en fietsstroken breder zijn dan de straat, met een bos of veld om elke hoek en springkastelen op de markt in de zomer, een maatschappij die verantwoord omspringt met energie en zorg draagt voor de natuur, een maatschappij die meer belang hecht aan de opvoeding en vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren dan aan wapens en oorlogstuig.

Het mag natuurlijk niet bij dromen blijven! Wat scheef is moet recht en daar wil de Chiro zich dit jaar extra voor engageren. Steek die handen uit de mouwen, laat van je horen! Samen staan we sterk, daarom willen we tijdens ons impulsmoment 'De Chiro heeft Ballen' groepen samenbrengen om iets concreet te doen aan *scheve situaties* in de regio.

En we zien het groots: een goed geplande actie kan een voor een betekenisvolle verbetering zorgen tot ver buiten onze grenzen, denk maar aan Music for Life. Van briefschrijfacties tot naaktkalenders: dit jaar stutten we voor goede doelen!

En mocht je je even machteloos voelen, twijfel niet en trek die stoute schoenen aan.

Stoute schoenen

Ons geheim wapen, dat zijn onze stoute schoenen. Die geven ons het lef om te kiezen voor een goed doel in plaats van een luxueus bivak, om samen te werken met andere organisaties, om door te zetten in ambitieuze plannen en om mensen achter onze kar te krijgen.

Een stoutmoedige Chiro, die kan je gemakkelijk aan haar stoute schoenen herkennen. Met 'stoute schoenen' willen we het jaarthema echt concreet te maken in onze werking.

Stoute schoenen zijn geen gewone schoenen. Ze kunnen paars zijn met rode bollen, gele veters en een blauw-oranje gestreepte tip. Het is gepimpt schoeisel in alle kleuren en (schoen)maten. Hun zool heeft veel grip, zo kan je gemakkelijker de hindernissen onderweg overwinnen.

Stout?Moedig!

Dit jaar trekken we massaal onze stouteren schoenen, laarsjes, pumps, botinnen en ballerina's aan. We zetten ons straf en gedurfd spelaanbod in de kijker, durven experimenteren en maken scheef wat recht is. Is dat stout? Nee meneer, nee mevrouw: dat is moedig. Wat zeg ik? Dat is Stout?Moedig!